

Wat is 'vrede'?

Dit is een vraag waarop geen eenduidig antwoord is. Het is een vraag met oneindig veel antwoorden, waarover we altijd zullen moeten blijven nadenken. De wereld worstelt vandaag de dag met vele problemen: kernwapens, de opwarming van de aarde, racisme, armoede, enzovoorts. Het zal niet gemakkelijk zijn om wereldvrede te realiseren. Wat echter wel kan, is stukje bij beetje actie ondernemen om vrede een realiteit te maken voor toekomstige generaties. Daarom leggen wij, middelbareschoolleerlingen, hier in Nagasaki, deze belofte van vrede af.

Wij pleiten voor het afzweren van kernwapens. 'Mensen zijn degenen die kernwapens maken. Mensen zijn degenen die kernwapens gebruiken. Mensen zijn ook degenen die dat zullen moeten doen ophouden.' Dit zijn de woorden waarmee atoombomoverlevende Yasumi Yoshitomi hier onvermoeibaar voor pleit. Om 8:15 op 6 augustus 1945 viel er een atoombom op Hiroshima; om 11:02 op 9 augustus op Nagasaki. In een oogwenk veranderden deze steden in een vuurzee en lieten honderdduizenden het leven. Het nemen van een mensenleven, om wat voor reden dan ook, is absoluut onacceptabel. Kernwapens, massavernietigingswapens, moeten verdwijnen. Er zijn echter nog steeds meer dan 12.000 kernwapens in de wereld. Als er nu weer een oorlog uitbrak waarin kernwapens gebruikt worden, zou de aarde zeker vernietigd worden. Is er, met de kennis van zulk een gevaar, nog een reden om vast te houden aan kernwapens als afschrikkingsmiddel? Wij zijn als scholieren niet in staat kernwapens per direct te doen verdwijnen, maar we kunnen wel verandering teweegbrengen in onze directe omgeving: mensen om ons heen blij maken. Om iemand blij te maken, is het nodig die persoon te leren kennen en gelukkig te willen maken. Wij denken dat het vasthouden aan kernwapens een symptoom is van een gebrek aan vertrouwen richting andere landen. Wanneer je iemand gelukkig maakt, ontstaat er een vertrouwensband. Iedere keer als er iemand een vertrouwensband met een ander scheidt, neemt de solidariteit in de wereld toe. Wij zijn er zeker van dat door een groeiende solidariteit het gebrek aan vertrouwen in de wereld stukje bij beetje zal verdwijnen, waarmee we stap voor stap dichterbij een kernwapenvrije wereld kunnen komen. Wij zullen, met als doel een kernwapenvrije wereld, een samenleving creëren waarin de hele wereld streeft naar het geluk van de mensheid.

Wij zullen een veilige leefomgeving creëren. De wereld waarin wij leven wordt op dit moment geconfronteerd met vele milieukwesties. Dankzij industriële ontwikkeling heeft onze maatschappij veel vooruitgang geboekt, maar de keerzijde daarvan is dat deze ontwikkeling nieuwe problemen heeft veroorzaakt, zoals een overvloedige uitstoot van broeikasgassen en een verlies van biodiversiteit. Op globaal niveau worden er al internationale maatregelen getroffen, zoals het Akkoord van Parijs en het Biodiversiteitsverdrag. Men vraagt zich wellicht af: kunnen wij wel een bijdrage leveren aan het oplossen van dit soort grootschalige problemen, waarvoor de internationale samenleving de handen ineen moet slaan? Als eenieder voor zich actie onderneemt, kunnen we echter wel degelijk een verandering teweegbrengen. Verminder voedselverspilling, vermijd het gebruik van plastic tasje, scheid afval: hierdoor kan de hoeveelheid afvalverbranding gereduceerd worden, wat leidt tot een vermindering in de uitstoot van CO<sub>2</sub>. Eenieder van ons zal niet verzuimen om te blijven doen wat hij kan. Als wereldburgers zullen wij werken aan het creëren van een milieu dat ook in de toekomst leefbaar zal zijn.

Wij zullen een maatschappij creëren waarin eenieder het leven kan leiden dat bij hem past. De wereld is vervuld

van diversiteit: van huidskleuren, gezichtstypen, in verschillende regio's gewortelde culturen, enzovoorts. Iedereen heeft het recht om te leven zoals hij is, in allerlei opzichten, zoals ras, geslacht en geloof. De wereld heeft zich echter nog niet kunnen ontdoen van handelingen die de menselijke diversiteit inperken, zoals discriminatie op basis van ras of geslacht, of vervolging op basis van geloof. Waardoor komt het dat mensen elkaar discrimineren? Eenieders leven is gelijkwaardig, en toch heeft de mensheid zichzelf op onnatuurlijke wijze in categoriën ingedeeld en de ene boven de andere gesteld. Het beknotten van denken en doen door discriminatie moet ophouden, opdat eenieder het leven kan leiden dat bij hem past. Om discriminatie uit te bannen denken wij dat het nodig is om 'de ander' te leren kennen, met de vereiste bescheidenheid om diversiteit te accepteren. Als we met een bescheiden instelling met elkaar omgaan, zullen we erachter komen dat de verschillen tussen mensen er niet zijn om de een boven de ander te kunnen stellen, maar gerespecteerd behoren te worden. Wij zullen niet verzuimen met inleving de achtergrond van 'de ander', waar zijn denken en doen uit ontspruit, te leren kennen. Wij zullen ons blijven ontwikkelen, zodat we een maatschappij zonder discriminatie werkelijkheid kunnen maken. Wij zullen, als wereldburgers, bij onszelf beginnen en onze leefomgeving vrij van discriminatie maken.

Wij zullen onrechtvaardige arbeidspraktijken waarbij mensenrechten geschonden worden niet accepteren en een wereld creëren waar economische groei en milieubescherming samen kunnen gaan. Er zijn op dit moment veel landen en gebieden in de wereld waar mensen geen dankbaar, menselijk werk kunnen doen. Daaronder zijn ook situaties waarin, bijvoorbeeld door gedwongen arbeid of kinderarbeid, mensenrechten geschonden worden omwille van hogere winsten. Ook mag het niet gebeuren dat we in het creëren van economische groei het milieu bederven. We moeten ernaar blijven streven productiviteit te verhogen zonder natuurlijke rijkdommen uit te putten. Om deze situatie te doorbreken, zullen wij niet toestaan dat bedrijven producten verkopen die geproduceerd zijn onder onrechtvaardige arbeidsomstandigheden, zoals gedwongen arbeid of kinderarbeid. Ook zullen wij er voortdurend naar streven om te midden van diversiteit onze creativiteit te doen groeien, zodat we innovatie aan de maatschappij kunnen bijdragen en productiviteit kunnen verhogen zonder te veel natuurlijke rijkdommen te verbruiken. Wij zullen een maatschappij opbouwen die een in ethiek gewortelde economische groei kan realiseren.

Vrede wordt geen werkelijkheid door wensen alleen. Niet specifieke landen of personen, maar alle mensen in de wereld zullen moeten samenwerken. 'Al onze daden en ons bewustzijn staan met elkaar in verband. Jouw daden zullen de wereld veranderen.' Wij doen ten overstaan van de hele wereld deze gezamenlijke vredesverklaring; wij, op wier schouders de toekomst rust, zullen het stokje van de vrede aan de volgende generatie doorgeven. Wij verklaren nu dat we een wereld van vrede zullen realiseren en handhaven.

'Samen maken we een betere wereld. Ontwikkel jezelf en leef voor je medemens.'

Wat is vrede?

Er is niet één enkel antwoord op deze vraag. Er zijn oneindig veel antwoorden, en het is iets waar voor eeuwig over nagedacht moet worden. Er zijn veel problemen in de wereld van vandaag zoals nucleaire wapens, de opwarming van de aarde, racisme, armoede etc. Een vreedzame wereld realiseren is geen gemakkelijke taak.

We kunnen echter beetje bij beetje vooruit bewegen naar een vredige realiteit voor toekomstige generaties. Daarom verklaren wij middelbare scholieren, hier vanuit Nagasaki, onze belofte voor vrede.

Wij wensen voor de afschaffing van nucleaire wapens. “Het zijn mensen die kernwapens maken” “Het zijn mensen die kernwapens gebruiken” “Het zijn mensen die ze tegenhouden”. Dit zijn de woorden die Yoshitomi Yasumi, een slachtoffer van de atoombom, blijft bepleiten.

Op 6 augustus 1945 om 8:15 in Hiroshima, en 9 augustus om 11:02 in Nagasaki, viel een atoombom. In een flits was de stad een vlammenzee, en gingen honderdduizenden kostbare levens verloren. Voor wat voor reden dan ook het doden van mensen wordt absoluut niet vergeven. Dodelijke wapens zoals kernwapens zouden nooit mogen bestaan?. Er zijn echter op dit moment nog steeds meer dan twaalfduizend nucleaire wapens in de wereld. Als er nu weer een oorlog met kernwapens zou uitbreken, zou deze wereld zeker vernietiging tegemoet gaan. Is er enige reden om zulke wapens te behouden als afschrikmiddel, zulke risico's in beschouwing nemend? Wij studenten kunnen niet nu meteen nucleaire wapens afschaffen maar wij kunnen wel verandering in onze directe omgeving bewerkstelligen. Dat is, een glimlach brengen op het gezicht van de mensen om ons heen. Om iemand te doen glimlachen, is het noodzakelijk dat je de ander kent, en dat je het verlangen hebt die persoon gelukkig te maken. Wij geloven dat het behoud van kernwapens de manifestatie is van wantrouwen jegens andere landen. Wanneer je iemand gelukkig maakt, ontstaat er een relatie van vertrouwen. Hoe meer mensen vertrouwen scheppen, hoe meer een gevoel van solidariteit ontstaat in de wereld. Wij geloven dat, terwijl dat gevoel van solidariteit groeit, het wantrouwen in de wereld beetje bij beetje zal verdwijnen en de afschaffing van nucleaire wapens dichterbij komt.

Wij zullen een samenleving creëren, met het oog op de afschaffing van kernwapens, waarin de hele wereld zich inzet voor het geluk van mensen.

Wij zullen een omgeving creëren waarin men veilig kan leven. De wereld waarin wij leven wordt momenteel geconfronteerd met veel milieuproblemen. Dankzij onze menselijke ontwikkeling heeft deze maatschappij opmerkelijke vooruitgang geboekt. Aan de andere kant echter zijn er vanwege deze ontwikkelingen nieuwe problemen ontstaan zoals excessieve emissies van broeikasgassen en verlies van biodiversiteit. In de wereld zijn er al internationale inspanningen ondernomen, zoals het Akkoord van Parijs en het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Kunnen wij een probleem oplossen van een magnitude dat de internationale gemeenschap er in samenwerking mee worstelt? Je zou zo kunnen denken. Maar verandering kan dichterbij komen doordat wij ieder actie ondernemen. Voedselverspilling verminderen, herbruikbare zakken gebruiken, en afval scheiden. Deze acties kunnen de belasting van afvalverbranding reduceren en daarmee de CO<sub>2</sub>-uitstoot helpen inperken. We zullen niet nalaten ons te blijven inspannen om te doen wat we kunnen. Als wereldburgers zullen we werken aan een omgeving waarin we ook in de toekomst kunnen blijven leven.

Wij zullen een maatschappij creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Deze wereld is vol van diversiteit, zoals huidskleur, gelaatstrekken en culturen die geworteld zijn in de regio. Op allerlei punten zoals ras, geslacht religie heeft iedereen het recht te leven zoals ze zijn.

Er komt echter in deze wereld geen einde aan acties die de diversiteit van mensen benadelen zoals racisme, seksisme en religieuze vervolging. Waarom vindt discriminatie plaats terwijl we allemaal 'mens' zijn? Alle mensenlevens zijn gelijk. Mensen hebben verschillen gecreëerd die er niet zouden moeten zijn en hebben superioriteit en inferioriteit bepaald. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn eigen manier leeft, mag het niet zijn dat gedachten en acties worden ontzegd vanwege discriminatie. Wij geloven dat om discriminatie te beëindigen, het nodig is om andere mensen te 'leren kennen' en de nederigheid te hebben om diversiteit te accepteren. Door met mensen om te gaan met een houding van nederigheid, zullen we beseffen dat de verschillen tussen mensen er niet zijn om superieur of inferieur te zijn, maar om gerespecteerd te worden. We moeten ons inspannen om met onze verbeelding te 'weten' wat er achter de ideeën en handelingen van anderen schuilgaat. We zullen doorgaan met groeien, om dichterbij de realisatie van een samenleving zonder discriminatie te komen. Als wereldburgers zullen we, te beginnen vanuit onszelf, een omgeving zonder discriminatie creëren.

We zullen een wereld creëren waarin economisch groei en behoud van het milieu wereldwijd verenigbaar zijn, zonder oneerlijke arbeid te tolereren die mensenrechten ondermijnt.

Vandaag de dag zijn er veel landen en regio's waar het niet mogelijk is humaan werk te vinden dat zinvol is. Daaronder zijn er ook situaties waarin men nog meer winst probeert te maken terwijl mensenrechten worden geschonden door oneerlijke dwangarbeid en kinderarbeid. Daarnaast mogen er geen situaties zijn waarbij het milieu beschadigt wordt tijdens het realiseren van economische groei. Overmatig gebruik van hulpbronnen moet worden vermeden en er moeten inspanningen blijven worden geleverd om met minder hulpbronnen de productiviteit te verhogen. Om deze situatie te doorbreken, zullen wij geen bedrijven tolereren die producten verkopen en produceren in oneerlijke arbeidsomstandigheden zoals dwangarbeid en kinderarbeid. Daarnaast ,om productiever te zijn met minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zullen we blijven streven naar het verhogen van creativiteit met een diversiteit aan mensen zodat we innovatie in de samenleving kunnen teweegbrengen. We zullen bouwen aan een samenleving die economische groei geworteld in ethiek kan realiseren.

De verwezenlijking van vrede is niet iets dat bereikt kan worden door het alleen maar te wensen. Het vereist de samenwerking van alle mensen in deze wereld, niet alleen van bepaalde landen of mensen.

"Alle acties en bewustzijn zijn verbonden. Jouw acties veranderen de wereld."

We zullen deze gezamenlijke vredesverklaring aan de hele wereld overhandigen, en wij die de toekomst op onze schouders dragen zullen het stokje van de vrede doorgeven aan toekomstige generaties. We verklaren hierbij dat we een vreedzame wereld zullen realiseren en deze zullen blijven beschermen.

"Gezamenlijk een goede wereld creëren." "Laten we door onszelf te zijn leven voor anderen."